

## Reisverslag 7 oktober 2016

Door: Jan Engels

Daar was ie dan, de laatste dag in New York. De laatste excursie was de New York Wheel, een reuzenrad van rond 200m op Staten Island. Om er te komen hebben we gebruik gemaakt van de Staten Island Ferry, die langs Ellis Island, Statue of Liberty en Governors Island gaat. De ferry biedt ook de mogelijkheid om mooie foto's van Downtown Manhattan te maken, met het mooie weer heeft iedereen deze kans gepakt. Helaas was de ferry voor Alex iets lastiger want hij was al naar twee seconden zeeziek geworden. De andere deelnemers hadden er voor gekozen om in het zonnetje te genieten van de ferry. Voor een niet nader te noemende studiereis lid was dit niet genoeg hij ging gewoon nog op jaag naar dames. Het ging allemaal goed tot dat er een taalbarrière ontstond die gelukkig door de vriendelijke Duitse van de studiereis opgelost kon worden. Met zo'n goeie wingman was het dan ook snel gedaan, het niet nader te noemende studiereis lid was helemaal verliefd.



Aangekomen in Staten Island was het dan tijd voor de excursie. De CEO van het project verwelkomde ons en had een leuk presentatie over het project. Het belangrijkste wat we tijdens de presentatie geleerd hebben is dat bij het project veel dingen de grootste en beste dingen ter wereld zijn, dit was voor ons natuurlijk niets nieuws want we zijn in Amerika waar alles het best en grootst ter wereld is. It's America you fool!!! Tijdens het bezoek op de bouwplaats was er meteen het volgende probleem voor Alex. Om een mooi overzicht te hebben gingen we op een parkeergarage staan wat voor Alex was omdat hij hoogtevrees heeft.

Naar de excursie ging de groep verschillende kanten op sommige gingen terug naar Manhattan om een audiotour te doen en sommige gingen nog even Staten Island verkennen. Gelukkig was er ook een groep die zich met het regelen van eten en drinken voor de BBQ ging bemoeien. Bij het winkelen werd snel duidelijk dat Amerikanen niet de snelste zijn bij het winkelen, het gaat alles iets rustiger.

De laatste avond in New York werd in stijl afgerond met een BBQ. Gordy, de huisbaas, had vlees geregeld en we konden mooi in de tuin zitten. Kai werd aangewezen als chef BBQ en vuur wat achteraf gezien niet zo handig was gezien de grote van het vuur. Aan het einde van de avond kwam de huisbaas dan nog eens langs om te controleren of het een goed feest was. Het was een goed feest maar de koude versnaperingen waren op, daarom ging Gordy nieuwe versnapering halen want volgens hem is een goed feest niets zonder gratis bier. Met de nieuwe en gratis koude versnaperingen ging het feest nog lang door.

Samenvattend kan men zeggen we hebben een geweldige week in de beste stad ter wereld gehad met interessante en imposante excursies. Op het moment van schrijven zitten we in het vliegtuig naar New Orleans waar we de volgende week zijn.