

Reisverslag 12/10/16

Door: Daan Brinkerink

Vandaag was het alweer 19 oktober, Huh 19 oktober?! Ja 19 oktober! Waarom precies komt later wel.

De dag begon als gewoonlijk, de zon kwam op en de vogeltjes begonnen te fluiten. Echter was door vele deelnemers nog een 'klein' biertje gedaan op Frenchmen street, of kwijlend naar de Amerikaanse vrouwen gekeken op een college party van Tulane University. Voor een enkeling was het wel een hele zware nacht: Floridaanse schoonheden schijnen het nogal lang vol te houden 's nachts.

Gelukkig waren we niet de enige met opstart problemen, de ICT bij het Recovery Roads project kon er ook wat van. Een half uur later dan gepland kon Martijn eindelijk zijn zoveelste praatje houden over wat we nu eigenlijk doen in Amerika, en ik moet zeggen: petje af, ik had niet zo goed kunnen presenteren als ik zo 'moe' was. Wat het Recovery Roads project precies inhoudt verteld Peter allemaal in zijn Visit report. Maar het komt er in het kort op neer dat ze geld (2 miljard \$) investeren in het upgraden van de wegen en andere infrastructuur in New Orleans. Dit varieert van het onderhouden van een weg in een woonwijk tot het aanleggen van een park. Na een presentatie van Recovery Roads zijn we langs verschillende projecten gereden. Erg tof om te zien wat ze allemaal doen en ook vreemd hoe de besluitvorming in Amerika gaat. Peter zal hier vast en zeker meer over vertellen.

Na de rondleiding was het de bedoeling om naar de Kajak tour in Honey Island te rijden. Echter kwamen we (ik) erachter dat we (ik) ons ietwat hadden verkeken op de boekingsdatum. Dat brengt me bij de datum van vandaag. De tour was geboekt op 19 oktober en dan zitten we natuurlijk in San Francisco. Lekker slim reiscommissaris..... Gelukkig had de Kajaktour om 4 uur plek voor een twee uur durende tour dus we hadden lekker lang lunchtijd, én we hoeven niet in de middagzon (30 graden plus) te kajakken! Eigenlijk werd het dus alleen maar beter ☺. Tijdens lunchtijd ben ik met een groepje naar het verlaten Six Flags pretpark gegaan, schijnt een goede plek te zijn om te Urban Exploren. Echter staat natuurlijk bij elke ingang beveiliging. Toen we al verschillende keren waren weggestuurd hadden we eindelijk een ingang gevonden zonder beveiliging. Echter hadden ze ons snel door en na de woorden: 'get out of here, otherwise you're going to jail' scheurden we met piepende bandjes weg.

Toen we bij de uitleg van de Kajak tocht te horen kregen dat er gators 'biger than this boat' zaten knepen we hem wel even iets. Des al niet te min was dat geen reden om ons als echte civielers te gedragen. Lekker lomp tegen elkaar aanvaren, over elkaar heenvaren en proberen de boot van je tegenstander tot zinken te brengen. Van de tourguides hebben we op een leuke manier uitleg gekregen over hoe een swamp functioneert en hoe belangrijk de swamps eigenlijk voor Louisiana zijn. Swamps zorgen er onder andere voor dat een orkaan afzwakt mocht deze aan wal komen. De tocht was verder super mooi: overal mooie planten en beesten om je heen, en natuurlijk super mooi om eens een actieve excursie te doen! Tijdens het laatste deel van de tocht zouden we Krokodillen kunnen zien, helaas waren we waarschijnlijk te lomp en waren ze bang voor ons, mietjes! Wel zag je overal overblijfselen van Katrina: oude boten die nog ergens halverwege in een boom hingen en woonboten die nauwelijks nog blijven drijven. Al met al een erg geschikte, leerzame culturele excursie!

Na de tocht hebben wat gedronken op locatie en zijn we daarna onder getuige van een kleine roadrage naar huis gereden. Terwijl ik dit verhaal typ worden er plannen gemaakt om weer naar Tulane University te gaan en een college party mee te pakken. Eens kijken wie we vanavond aan de vrouw (of man) kunnen helpen!