

Reisverslag zaterdag 15 oktober

Door: Coen Steetzel

Helaas is het alweer zo ver, ook de tweede week in The States vloog voorbij. De onvergetelijke week in N'awlins zit erop en de laatste avond is dan ook in stijl afgesloten zoals te zien was in de hoofdvlog van meneer Perton. Allereerst heerlijk gegeten en gedronken op de steamboot Natchez, waarna de meeste in een van de vele barretjes waren gestrand die de Bourbon Street kent.

Het is wederom weer vroeg deze ochtend, rond 7 uur beginnen de eerste wekkers te rinkelen. De eerste mensen worden wakker en beetje bij beetje rollen ze het bed uit in de Big Easy. Hoewel, zo easy ging het niet voor iedereen. De een wat vlotter dan de ander, maar dat is ook wel begrijpelijk na zo'n nachtje stappen. Toen ik terug de kamer in kwam na een heerlijke douche, kwam net de heer Herrebrugh van de tweede etage van zijn stapelbed zetten. Na enige correctie wist hij terug in balans te komen en stond hij lichtelijk verwaald in het midden van de kamer. Het begin van een zware dag. Het was weer een mooie avond waarbij het New Orleanse nachtleven voor de laatste keer werd aangedaan.

Rond half 9 kwam de buschauffeur met zijn busje voor het hostel rijden. Aan de gelaatsuitdrukking van menig persoon was zijn of haar status goed in te schatten. Waarbij sommige de zonnebril nog nodig hadden om het felle buitenlicht te verduisteren zag je andere met een glimlach in de bus zitten. Zo gaat onze reisofficier met een grote glimlach naast de toch wel wat brakke Ruben zitten. In een opslag valt toch zeker op dat er vele kleine oogjes aanwezig zijn in de bus, iedereen heeft er weer zin in! Gelukkig staat er vandaag naast het vliegen weinig op het programma. De herinneringen van afgelopen avond op de Bourbon Street komen weer een beetje naar boven drijven. Waar eerst nog twijfelachtig werd gediscussieerd over gebeurtenissen bleken opnames van afgelopen nacht toch wel het een en ander te bevestigen. Menig portemonnee was ook weer hard getroffen door de punten die betaald moest worden in ruil voor een biertje of shotjes a 24 dollar.

Keurig op tijd kwamen wij rond 8.50u aan op het vliegveld. Voor Alex was het nog een beetje vroeg, het alfabet blijft een ingewikkeld reeks van letters na zo'n avondje stappen. Goed nieuws is dat zowaar de commissiekoffer ook was meegenomen dit keer, chapeau commissie! Eerst moesten de koffers nog even worden gewogen of ze niet te zwaar waren. Met als gevolg dat ikzelf toch even wat spullen uit mijn koffer moest lozen om onder het maximale gewicht te komen.

Vanaf 10.15u begon het boarden. Tot nog toe liep alles op rolletjes, tot dat Paul zijn stoel had gevonden en begon te klagen dat zijn riem niet vast kon. Het halve cabinepersoneel ontfermde zich over zijn stoel waarna het vliegtuig met enige vertraging dan toch echt blauwe lucht in schoot en de Big Easy achter zich liet. Op naar Houston, een vlucht van een klein uurtje. Van Houston hebben we verder weinig gezien want we moesten direct overstappen op onze vlucht naar eindbestemming van de studiereis: San Francisco. Deze vlucht duurde zo'n 4 uur. Voor ieder genoeg tijd om de binnenkant van zijn of haar oogjes te bekijken om wat slaap in te halen van afgelopen nacht. Een aantal van ons waren ook verdacht stilletjes. Hidde had nog een luide conversatie met de piloot, echter kreeg hij weinig reactie terug maar zorgde meer voor overlast naar medepassagiers. Oja, en Alex had wederom last van hoogtevrees, arme jongen. Na een paar uur uiteindelijk neergestreken in San Francisco. Nadat we alle koffers hadden verzameld moesten we rond 4u opgehaald door de bus die ons naar het hostel bracht. Het grijze goud (beton) was weer veelvuldig aanwezig in de omgeving. Na een half uurtje rijden kwamen we aan bij ons hostel. Midden in het centrum met alles op loopafstand, toplocatie dus! Nadat iedereen een bedje had geclaimd ging de hele groep wat eten bij Super Duper Burger. Een dikke vette burger deed wonderen bij velen die toch nog een beetje last

hadden van een kater. Vervolgens werden we ook blootgesteld aan het herfstachtige weer van San Francisco. Met een flinke regenbui over ons heen liepen we terug naar ons hostel.

Toen we weer in het hostel kwamen, zijn er wat mensen een powernap gaan doen. Andere gingen zich opmaken voor weer een avondje stappen. Via het hostel kregen we kaartjes waarmee we voor 23.00u gratis naar een club konden genaamd Infusion Lounge. Met een grote groep gingen we dan ook die kant op om het nachtleven van San Francisco te ontdekken. Een highclass club waar de flessen champagne en wodka niet ongezien voorbijkwamen met een volledige parade van vrouwen en ledlampjes achter zich aan. Het draaide meer om zien en gezien worden in deze club. Helaas was er niet genoeg geld beschikbaar vanuit de commissie om een VIP-lounge te regelen, dus voor ons hield het helaas op bij enkel kijken. Verder was het wederom een interessante avond waarbij sterk aan de relatie werd gewerkt met het Scandinavische volk. Vanuit de vakjury geven wij dan ook 3 punten namens Nederland voor Noorwegen! Verdere namen zal ik maar achterwegen laten, maar verassend was het wel.