

## Reisverslag 20/10/16

Door: Boyan Domhof

Het is alweer de een na laatste dag van de studiereis. Wat is de tijd voorbijgevlogen en ook vandaag weer. Onze vrouwelijke dagcommissarissen Nika en Rianne hadden een tijd van 8:30 uur doorgegeven om te vertrekken naar de excursie van vandaag. We kunnen met trots vertellen dat het buddysysteem nog steeds werkt, want we hadden weer een paar laatkomers (Coen - 1 minuut en Erwin - 3 minuten).!

De excursie van vandaag was het Sutterhealth Hospital Van Ness Geary. Met een paar blokken lopen en een aantal hoogtemeters verder, kwamen we aan bij het ingenieurshol aan de overkant van de bouwplaats. We werden verwelkomd door een beveiligingsagent van de Black Bear, wat ook wel toepasselijk was gezien zijn huidskleur en omvang. Eenmaal binnen werden we gelijk geconfronteerd met een typische Amerikaanse kantoorinrichting: cubicles. Op beide verdiepingen waren ze van hoek tot hoek te vinden. Een apart gezicht...

Nadat we naar een (zeer) grote conferentie ruimte waren gebracht en koffie/thee hadden gekregen, stak onze "tourguide" Panos Lampsas, projectleider, van wal met een korte introductie. Onze presentaties zouden worden bijgewoond door enkele Noren/Zweden/Duitsers, maar deze bleken na 20 minuten alweer te vertrekken om uiteindelijk voor 10 minuten weer terug te komen om vervolgens weer weg te gaan. Wat nou hun uiteindelijke doel was blijft voor ons gissen. Technicus Jay Love begon na de korte introductie met een presentatie over aardbevingsbestendig bouwen. Na dit interessante verhaal begon de pret. Panos Lampsas blijkt namelijk goed te zijn in karaoke en 'muiten'. Dit 'muiten' bleek goed naar voren te komen in de laatste presentatie van de Zweed Klaus.



Klaus moest van Panos opschieten, terwijl Panos ondertussen doodleuk hem onderbrak en hele verhalen uiteenzette. Na de presentaties zijn we nog de bouwplaats op gegaan met een bezoekje aan het dak van het 13 etages tellende ziekenhuis. Daniël zal in zijn visit report dieper op de inhoud van deze excursie ingaan.

Na deze excursie hadden we weer vrije tijd, maar er moest nog even snel worden vergaderd. Oftewel, een zeer voortreffelijke lunch bij Tommy's Joynt. Na deze vergadering liepen we weer terug

naar het hostel om de Tesla winkel tegen te komen. Martijn heeft gelijk maar een rode Model S gereserveerd en wilde er al gelijk mee wegrijden.

Eenmaal bij het hostel aangekomen, nam iedereen even een momentje voor zichzelf. Enkelen vonden de nieuwsberichten op CNN over de bromance tussen Trump en Putin interessant. Ondergetekende heeft als voorbereiding op de nareis de Silicon Valley aflevering van Droomland Amerika gekeken, waarin ook een andere kant van de Valley wordt belicht.

Toen die aflevering klaar was, stond het Cable Car museum op het programma. In dit museum staat het aandrijfstation van het gehele kabelnetwerk in San Francisco. Daarna was Chinatown aan de

beurt. Je loopt een paar blokken verder en opeens bevind je je in China. Je ziet alleen maar Chinese winkels, mensen, teksten etc.. Als het beetje Engels en de Amerikaanse bouwvakkers er niet waren geweest, dan zou je denken dat je in China was.

Teruggekomen bij het hostel was het alweer etenstijd. Enkelen zochten hun heil op Pier 39, anderen bij een burgertent en weer anderen een Ethiopische toko waar lekker vegetarisch is gegeten. Op de weg terug naar het hostel probeerde ik nog ergens eieren te bemachtigen en 4 winkels later had ik eindelijk geluk. Eenmaal aangekomen bij het hostel waren de gebruikelijke (bier)spelletjes, zoals bussen en klaverjassen, alweer vol aan de gang met de bijbehorende blikken Budweiser. Er schijnt nog een opschudding onder de bierdrinkende mensen in het hostel te zijn geweest omtrent de verdeling van bier, maar daar weet ik het fijne niet van. Ondergetekende heeft echter met enkele anderen zijn heil gezocht in de bar 'PianoFight' om vervolgens het bed in te duiken voor de drukke laatste dag van de studiereis.