

Reisverslag 01 oktober 2016

Door: Tessa Andringa

Dag 1: een lange dag! Voor iedereen stond de wekker vroeg zodat om half 7 op Schiphol verzameld kon worden. Nadat iedereen afscheid had genomen van familie die ons uit kwamen zwaaien konden we inchecken. Op een typefout in een ESTA-formulier en een te zware koffer na ging dit erg soepel. Nu volgden de toch zeker 5 keren dat het paspoort gecontroleerd werd zodat ze er zeker van waren dat onze koffers toch echt onze koffers waren en we geen gekke bedoelingen hebben. Dan was het eindelijk tijd voor de reis: om half 11 steeg het vliegtuig op met als eindbestemming JFK Airport, New York! De reis waar we allemaal al lange tijd naar uitkijken gaat nu echt beginnen.

De 7,5 uur durende vlucht is iedereen doorgekomen dankzij de persoonlijke tv-schermen met films en spelletjes (en toch stiekem even een dutje tussendoor). Eenmaal in New York aangekomen stond onze transfer te wachten: een gevangenisbus met geblindeerde ramen en veel high tech apparatuur waar niks van werkte. Ook werd al snel bevestigd wat uit vooronderzoek al was gebleken: de infrastructuur hier is van zeer slechte staat. Veel gehobbeld later kwamen we dan aan bij ons verblijf voor de komende week: een hostel/huis helemaal voor ons zelf. De eigenaar stond ons al vrolijk op te wachten met een fles bananen rum (63% alcohol...) om ons welkom te heten. De sfeer zat er in ieder geval goed in! Ook was hij zo attent geweest om een paar pizza's te laten bezorgen waar iedereen na deze lange reis erg blij van werd.

Onze eerste indruk van de stad New York was tot dan toe nog vrij oud, vervallen en niet zo indrukwekkend. Tijd om het 'echte New York' te gaan bekijken. Een paar metrohaltes later konden we onze eerste blik werpen op de prachtige en imposante skyline van de stad. Met natuurlijk de Brooklyn Bridge: voor ons civielers helemaal een hoogtepunt natuurlijk! Met vermoeide oogjes (door toch al 24 uur achtereen wakker te zijn geweest) keert iedereen terug naar het huis, klaar maken voor de nacht en al het moois wat er morgen gaat komen. De nieuwsgierigheid is groot, we zijn benieuwd wat ons morgen te wachten staat in deze grote stad!