

Reisverslag 2-10-2016: “The day after and before”

Door: Erwin Berghuis

De dag begon al vroeg voor sommige, andere konden het niet redden... Men heeft de vorige dag behoorlijk moeten strijden tegen de jetlag. Ondanks de vermoeidheid heeft toch iedereen gisteren Manhattan al ontdekt. Dit werd vandaag dan ook dunnetjes over gedaan omdat er toch een hoop te zien en te beleven valt. Er zijn kiekjes verschenen vanaf het Empire state building, de Brooklyn bridge, het Yankee stadium, Lady Liberty, Ellis Island en thuis-thuis (zie de sfeerimpressie hieronder).

Voor sommige was vroeg niet vroeg genoeg waardoor zij op tijd vertrokken naar Lower Manhattan. Aangekomen bij South Ferry, het vertrekpunt voor boottochtjes naar Ellis Island en Liberty Island, werden we volledig gescand. Opvallend is toch dat de toegang naar publieke evenementen/ toeristische attracties bijna altijd bestaat uit een metaaldetector poortje. Dit mag de pret natuurlijk niet drukken. Deze tocht is zeker aan te raden omdat Lady Liberty en de skyline van Manhattan op één foto te krijgen zijn en Ellis Island ook bezocht wordt, waar eind 19^e en begin 20^{ste} eeuw immigranten lichamelijk en geestelijk gekeurd werden. De gratis audiotour heeft ons geleerd dat deze keuring bepaalde of je als immigrant Amerika in mocht of dat



je terug moest naar de plek waar vandaan je vertrokken was. Veel van de mensen die terug moesten hadden geen geld meer omdat alles geïnvesteerd was in de toch verwachte one-way trip naar het beloofde land. Ook op Liberty Island is deel te nemen aan een gratis audiotour. Hierbij leert men dat bij de onthulling van (lees) Lady Liberty vrouwen niet aanwezig mochten zijn. Dit is opmerkelijk omdat men niet om het feit heen kan dat Lady Liberty een lady is en dat zij als boegbeeld dient voor de vrijheid. Hoe dit komt is helaas niet uitgelegd bij de audiotour.

In de middag was het vervolgens tijd om naar het Yankee Stadium te verplaatsen. Opvallend is dat eigenlijk iedereen wel een kledingstuk aan heeft van of de Yankees of de Orioles (uitspelende ploeg). Eénmaal in het stadium onder het mom van “bij zijn is meemaken” en “ach je komt hier toch nooit meer” werd door menig toch een halve liter duur bier voor het kleine bedrag van \$12 (of eigenlijk 12 punten) genuttigd. De baseball game is als leuk ervaren ondanks dat het moeilijk was om de aandacht erbij te houden en de thuisspelende ploeg verloren heeft (Yankees 2 – Orioles 5). Dit zorgde er weer voor dat de spaarzame hoogte punten toch gemist werden omdat men net bezig was met gratis wifi op zijn of haar smartphone. De homerun van één van de Yankee spelers werd als “godsgeschenk” onder luid gejuich door de fans van de Yankees ontvangen. Ondanks dit hebben we toch even een mooi stukje Amerikaanse cultuur meegemaakt!