

Reisverslag maandagmiddag 03-10-16

Door: Daan Kling

Tijdens ons bezoek aan het consulaat kwamen de eerste zonnestrallen van de studiereis door de wolken. De groep splitste zich buiten het consulaat op om lunch te halen. Ik ging zelf met een klein groepje naar de bekende Amerikaanse burgerketen Five Guys. Voor mij was dit de eerste keten waar de welbekende unlimited refills aangeboden werden. Als zuinige Nederlanders hebben wij natuurlijk met 5 man maar 3 bekers cola besteld en deze gedeeld.

Met deze bekers nog in de hand vertrokken we alweer met de metro om ons te begeven naar het vastgoedproject Hudson Bay. Aangekomen bij het recent aangelegde metrostation beklommen wij een steile roltrap naar een mooi gelegen parkje. Omdat wij wat vroeger waren dan de rest konden wij nog even genieten van de eerste zonnestrallen die het wolkendek boven New York doorbraken.

Om kwart voor twee verzamelden wij aan een bankje bij de Hudson Yards en konden wij al een eerste blik werpen op het vastgoedproject. Toen de groep compleet was gingen we naar een omgebouwde bar om een presentatie te krijgen van Joseph M. Schwed, de safety director van het project. Deze had de airco bij aanvang van de presentatie zo hoog gezet dat gedurende de presentatie de halve zaal aan het trillen was. Deze temperatuur verklaarde ook meteen het feit dat deze man een pullover aan had. Na een algemene presentatie over het project werd er dieper ingegaan op het veiligheidsaspect van een bouwplaats en over de wetgeving en rechtszaken rondom ongevallen op de bouw.

Na de presentatie liepen we de High Line op om een mooi uitzicht te krijgen op het bouwproject en namen we afscheid van Joseph. De High Line is een verhoogde treinbaan in Manhattan die omdat deze buiten gebruik was veranderd is in een park. De hele groep besloot om dit park tot het einde door te lopen. Dit unieke park bood mooie uitzichten op Manhattan en de Hudson River.

Aan het einde van de High Line ging ieder weer zijn eigen weg. Ditmaal om avondeten te halen. Samen met een groep met de metro naar Little Italy. Aangekomen bij het juiste metrostation dachten wij dat wij in Chinatown beland waren door de vele Chinese winkels en eettentjes. Het bleek echter dat wij nog een stukje verder moesten lopen om in Little Italy te komen. Na een klein stukje lopen kwamen wij echter op de hoofdstraat van Little Italy terecht waar bijna ieder pand een restaurant was. Na een klein beetje zoeken hebben wij een mooi plekje op het terras uitgezocht waar wij genoten hebben van een lekkere pasta.

Tijdens het natafelen werd ons duidelijk gemaakt dat wij weg moesten door ons zonder te vragen de rekening te serveren. Het was tijd om de metro terug naar onze AirBnB te nemen. Na de excursie waren er al plannen gemaakt om een potje bierpong te spelen met de bekers die buitgemaakt waren tijdens de Yankees wedstrijd. Hiervoor was een korte pitstop nodig bij de lokale Dehli om nog te zorgen voor wat extra blikken bier. Aangekomen bij de AirBnB werden we ontvangen door een aantal fanatieke bierpongers. Wat er daarna verder gebeurde laten we in het midden.