

Reisverslag 6/10/2016 - Middag

Door: Martijn Krol

Na de lunch was het tijd voor de volgende excursie. Het memorial voor de aanslagen op 11 september 2001. Het reizen naar deze locatie ging echter niet voor iedereen even soepel, omdat een zekere penningmeester zijn pasjes zo goed onder controle had dat zijn metropas nog in het hostel lag. Door een stukje sterk timemanagement was hij echter toch in staat om zich precies op tijd bij de groep aan te sluiten.

Aangekomen bij het memorial werd ons vriendelijk verzocht onze tassen in te leveren. Peter had hier enige moeite mee en was toch wel bang dat zijn spulletjes gestolen zouden worden. Nadat Marjolein hem er echter even fijntjes op attendeerde dat hij toch nog geen iPhone 7 had weten te bemachtigen was ook hij in staat zijn tas te laten liggen en met de staart tussen de benen te vertrekken.

Het 9/11 memorial gaf een goed beeld van de aanslagen en de impact die ze gehad hebben in Amerika en de hele wereld. Ik betrapte mezelf erop dat ik toch veel van de details van de aanslagen lang niet meer goed kan herinneren. De tour door het museum was een leerzame maar ook een heftige ervaring en het museum wist goed de heftigheid van de aanslagen vast te leggen.

Na de middagexcursie splitste de groep zich weer op om in kleine groepjes op zoek te gaan naar iets eetbaars in the Big Apple. Met een klein groepje deden wij dit in de wijk Astoria. Net zoals Chinatown en Little Italy herbergt deze wijk een specifieke groep van de diverse New Yorkse bevolking, in dit geval de Grieken. Wij vonden in deze wijk onze heil bij een restaurant van een lokale Griek die duidelijk blij was dat er iemand in zijn restaurant kwam zitten. Zo blij dat hij ons zijn hele levensverhaal uit de doeken deed. In Griekenland trainde de beste man verkooppersoneel maar door de crisis in Griekenland raakte hij zijn baan kwijt. Daarom kwam hij naar New York waar zijn zoon ook al studeerde. Zijn zoon zat via een scholarship op een van de duurste Amerikaanse business schools, waar hij bij de top 500 studenten in New York hoorde. Daarnaast was hij ook nog topmodel voor Tommy Hilfiger. Het was allemaal moeilijk te geloven, dus dat deden was dan ook niet helemaal. Veel tijd om zijn verhaal in twijfel te trekken kregen we ook niet want het gesprek (lees: relaas) had intussen een filosofische wending gekregen. Het belang van vriendschap, de circle of life en het bestaan van God kwamen allemaal voorbij. Het eten was echter heerlijk dus het was het zeker waard.

Weer teruggekeerd uit het kleine Griekenland werden we in onze airbnb herenigd met Kai, die vanmiddag geland is in New York. Morgen is het tijd voor de eerste excursie met de hele groep!